

Från: Henrik Vinge <henrik.vinge@sverigedemokraterna.se>  
Datum: 9 september 2016 15:20  
Ämne: Kommentar till Assais påhittade berättelser  
Till: gellert.tamas@schibsted.se

Daniel Assais berättelser i Aftonbladet om "Motfilmen" och "Starten av Avpixlat" är i väsentliga delar uppdiktade. Det finns personliga motiv bakom att Assai ljuger ihop kritiska historier om Jimmie Åkesson och sin tid hos Sverigedemokraterna.

Assai har aldrig suttit med i några samtal om medie- eller informationsstrategier tillsammans med partiledningen. Hans roll på kansliet påminde om en vaktmästares. Arbetsuppgifterna bestod bland annat i att se till att kaffeautomaten och kopian fungerade, att beställa möbler och dylikt.

Gällande Avpixlat har Åkesson inte varit inblandad i några diskussioner kring starten av denna sajt. Antingen ljuger Assai, eller så har han blandat ihop Avpixlat med Samtiden. Om Assai närvarat vid diskussioner kring Samtiden är det endast i form av informella samtal i fikarum eller dylikt. Assai närvarade aldrig vid formella samtal av vikt.

Jimmie Åkesson har aldrig ätit lunch på någon pizzeria i Gamla Stan. Åkesson och Erik Almqvist talade i telefon den aktuella dagen. Detta skedde för Åkessons del i en taxi på väg från röstningslokalen på Kulturhuset strax efter att Expressens reporter Sjöshult presenterat uppgifterna för Jimmie Åkesson. Telefonsamtalet fördes lugnt och sakligt. Diskussionen rörde att Erik Almqvist i media anklagades för att ha riktat en spark mot en berusad huligan. I själva verket visade filmer från det aktuella tillfället att han hade sparkat på en aluminiumburk.

Det skadar Aftonbladets anseende att man år efter år fortsätter att publicera nya upplagor av Daniel Assais fantasifulla sagor, vars syfte är att ge utlopp åt den bitterhet Assai känner efter att ha blivit uppsagd.